

Trouwen, hoe heurt het nou eigenlijk?

- POSTILLION HOTEL AMERSFOORT -

Als het over het organiseren van je trouwdag gaat, komt er een hoop nieuwe informatie op je af. De mogelijkheden zijn eindeloos en uiteraard willen (schoon)pa & ma ook zeggen wat ze er van vinden! Vergeet niet dat het jullie dag is en je deze vooral moet indelen zoals jullie dat zelf willen. Wil je toch een beetje houvast? Dit is 'hoe het heurt'.



Huwelijksceremonie

Aan het begin van de ceremonie zit de bruid rechts van de bruidegom, met haar familie en gasten achter haar. De bruidegom zit links met ook zijn familie en gasten achter hem. Nadat jullie officieel tot man en vrouw zijn verklaart, wisselen jullie van plaats. Jullie komen nu immers in elkaars families terecht.

Bij een kerkelijke ceremonie is dit net andersom, de bruid zit links met haar familie en gasten en de bruidegom met zijn familie en gasten rechts.

Trouwring

Afhankelijk van je geloofsovertuiging draag je de ring om je linker- of rechter ringvinger. In de Katholieke kerk is het links, in de protestantse gemeente is het rechts.

Zijn jullie niet aan een geloof gebonden dan is de keuze vrij. Een mooie gedachte is wellicht dat, volgens een oud volksgeloof, je de ring om je linker ringvinger draagt omdat deze in verbinding staat met je hart.

Zijn jullie meer praktisch ingesteld? Ga dan voor je minder dominante hand, de kans dat de ring beschadigd is dan kleiner.



De taart

Vroeger was het heel normaal dat iedere laag van iets anders was gemaakt. Zo bestond de onderste laag uit witte suiker; dit stond symbool voor de liefde. In de tweede laag zat marsepein en dit stond symbool voor de bruidstijd. De bovenste laag bestond uit vruchtencake. Dit werd gezien als afspiegeling van het huwelijk.

Tegenwoordig kan je het zelf zo bont maken als je zelf wilt. Vergeet niet om een puntje taart voor het bruidsmesje te bewaren, het verhaal gaat dat wanneer zij met een puntje taart onder haar kussen slaapt, zij droomt over haar toekomstige echtgenoot.



De openingsdans

Jullie geven het feest en zijn de belangrijkste mensen op deze dag, het is traditie getrouw daarom ook aan jullie om de dansvloer te openen met een foxtrot of Engelse wals. Daarna walst de bruid nog even met haar schoonvader en de bruidegom met zijn schoonmoeder om vervolgens met alle gasten met de voetjes van de vloer te gaan!

Tegenwoordig zijn er tal van andere leuke manieren om de dansvloer te openen zoals een eigen routine, een sensuele tango of een swingende salsa. Wat je ook doet; geniet!



De huwelijksnacht

Traditiegetrouw draagt de bruidegom zijn kersverse vrouw over de drempel. Niet omdat ze aangeschoten is van de champagne, maar omdat de legende gaat dat het ongeluk brengt wanneer zij over de drempel valt.

Wel zo charmant toch? Mannen?